

Inhoudelijk jaarverslag Sarinha Mozambique 2016

Hoogtepunt

Het jaar 2016 stond in het teken van het tienjarig bestaan van Sarinha. Op 5 juni organiseerden wij een feest in Soest waarvoor (oud) bestuursleden en vrijwilligers, sponsoren, vrienden, familie en vooral ook een ieder die ooit een bezoek aan Sarinha Mozambique heeft gebracht, waren uitgenodigd. Het was een prachtige dag, wat weer en sfeer betreft. Veel terugblikken en een gezellig samenzijn. Er werd gul gegeven voor het leggen van een fundament van de basisschool die in de planning zit. Maar het grootste cadeau was dat Chico en Sylvia Nhamauta uit Mozambique aanwezig konden zijn. Een droom ging in vervulling. Dit alles is mogelijk gemaakt omdat Chico werd uitgenodigd training te ontvangen van Ds. Ron van der Spoel in het kader van zijn werk voor stichting Jethro (zie volgend onderdeel van dit verslag). Door middel van spontane giften, werd er ook een ticket voor Sylvia gekocht. Hoewel het kort dag was en er een aantal telefoontjes naar de ambassade in Maputo en behoorlijke logistieke creativiteit aan te pas moest komen, is het gelukt om hen voor het feest in Nederland te laten zijn. Het waren twee bijzondere weken, waarin Chico en Sylvia een aantal hoogtepunten van ons Nederlandje hebben gezien, tijd doorbrachten met oude vrienden en vooral ook met de familie Dijkhuizen. Voor de kinderen een bijzonder weerzien, dit was zeven jaar nadat ze in 2009 allemaal mee op rootsreis naar Mozambique waren. Eveneens zijn een aantal partnerorganisaties bezocht zoals Livingstone en stichting Antwoord.

Pastorstraining

In het voorjaar van 2016 vonden er gesprekken plaats tussen Laura Dijkhuizen en Ron van der Spoel over samenwerking in Mozambique. Ds. Van der Spoel gaf vanuit Open Doors en met zijn eigen stichting Jethro trainingen aan pastors. Nadat Chico in 2015 op een retraite in Zuid Afrika sterk het verlangen kreeg om zijn werk uit te breiden naar een nieuwe doelgroep, namelijk de onopgeleide pastors in Mozambique, leek het een goede stap om dit gesprek aan te gaan. Een samenwerking is tot stand gekomen waarbij Chico en Sylvia zijn getraind om pastors te onderwijzen m.b.v. materiaal en fondsen van Jethro. In oktober 2016 vond daadwerkelijk de eerste driedaagse pastors conferentie plaats in Manga, Mozambique. De pastors sliepen in het gasthuis van Chico en Sylvia en de lessen vonden plaats in het gebedscentrum. Hoewel in 2015 was aangezegd dat Sarinha dit gebouw moest verlaten, is er een voorlopige oplossing gevonden. In plaats van het leslokaal en de kantoorruimte op de begane grond, mag Sarinha nu, op de tweede verdieping van dit oude Portugese gebouw, haar lessen en trainingen vervolgen. Voor zolang het duurt.

Het is de bedoeling om de pastors trainingen als een olievlek uit te laten breiden over Mozambique. Het boek van Ds. Van der Spoel, The Pastors Manual, is door Chico vertaald in het Portugees en wordt per deel behandeld. De pastors komen vijf keer naar de conferentie en ontvangen vervolgens een certificaat van deelname.

Ondertussen is ook Laura Dijkhuizen ingelijfd in Jethro. Zij zal na Mozambique de cursus gaan introduceren in een aantal andere Afrikaanse landen. Deze samenwerking start in 2017.

Basiscursus

Vanuit het onderwijscentrum van Sarinha zijn in 2016 ongeveer 80 jonge mensen geslaagd voor de cursus 'Fundamenten van het Christelijk Geloof'. Elk jaar is de groep groter dan er sponsoring is, maar met de nodige flexibiliteit lukt het toch om iedere student te voorzien van een cursusboek, een bijbel en als ze het examen hebben gehaald, een certificaat. Deze cursus wordt tweemaal in het jaar aangeboden en bestaat uit tenminste 11 lesdagen op zaterdag. Als afsluiting van de cursus gaan de

studenten op werkweek, "outreach" genaamd. Dit jaar was dit opnieuw naar Maforga Christian Mission in Gondola waar een vergelijkbare school is gevestigd. De studenten van Sarinha die met deze "outreach" mee gaan, beoefenen in de praktijk wat zij in de voorgaande weken geleerd hebben. Ter plekke sluiten jongeren van Maforga zich aan bij het programma.

Kinderwerk en gevangeniswerk

Vanuit het onderwijscentrum doen de studenten praktijkervaring op. Dit kan op diverse vlakken. Het meest in het oog springend zijn het gevangeniswerk dat Sarinha initieert en het kinderwerk dat in 2016 onder leiding van Sebastião is uitgebreid naar drie dorpjes onder de rook van Beira: Manga (nabij het centrum waar Sarinha al les geeft), Muda en Tica. Helaas was het, vanwege de politieke situatie, nog steeds onveilig om regelmatig naar Maringue af te reizen en vond het kinderwerk in Thowe en Katia maar heel sporadisch plaats.

Wij schreven in het jaarverslag van 2015 dat het gevangeniswerk op een laag pitje stond. Aan het eind van dat jaar zijn de oude contacten met de directie vernieuwd, hetgeen goede hoop bood. In 2016 zijn de fondsen rondom het gevangeniswerk weer op niveau gekomen en er is een team samengesteld dat wekelijks in de gevangenis de cursus Fundamenten van het Geloof geeft, de gevangenen bezoekt en vanuit de gevangenen ook contact houdt met de familie. Ook wordt er waar nodig voorzien in de eerste levensbehoefte. Tot nu toe nog alleen in de gevangenis voor mannen maar voor 2017 staat ook de vrouwengevangenis op de planning.

Bijbels

In de zomer van 2016 werden wij verrast met een telefoontje. Er klonk een simpele vraag: zijn jullie geholpen met een paar duizend Nieuwe Testamenten in het Portugees? Het antwoord was natuurlijk een volmondig ja. Het gevolg was dat er tussen kerst en oud & nieuw 2400 City Bibles speciaal gemaakt voor Mozambique, afgeleverd werden in de haven van Beira. Een prachtig en toepasselijk kerstcadeau.

Er zijn zowel in Mozambique als in Nederland gesprekken gevoerd tussen stichting Antwoord en stichting Sarinha om samen te werken. Dit heeft in Mozambique o.a. geleid tot het afleveren van 24 dozen met Engelstalig materiaal zoals Bijbels en christelijke boeken. Deze gesprekken worden vervolgd in 2017.

Organisatie

2016 is het jaar waarin we hebben gezocht naar een nieuwe vorm van samenwerken. Niet meer als onderdeel van dezelfde organisatie, Sarinha. Maar als partners van twee gelijkwaardige organisaties waarbij Eso Ndi Njira de uitvoerende in Mozambique is en Stichting Sarinha de fondswerving en verslaglegging verzorgt. Daarbij is het afgelopen jaar de ondersteuning van Chico en Sylvia als medewerkers afgebouwd, vanaf 2017 krijgen zij geen financiële ondersteuning meer vanuit Stichting Sarinha en worden alleen nog projecten ondersteund. Een grote stap in geloof voor de Nhamauta's, die bijna 10 jaar lang een basisinkomen vanuit het werk voor Sarinha genereerden.

Chico heeft in 2016 het tweede jaar van zijn universitaire studie Engels afgerond. Door zijn medestudenten wordt hij gezien als The Pastor, waardoor hij volop de gelegenheid heeft om de Engelstalige bijbels en boeken uit te delen. Deze worden gretig gelezen, want de meeste studenten hebben geen bijbel of de mogelijkheid om boeken aan te schaffen. Zo dienen de 'cadeautjes' een dubbel doel: oefening in het Engels en bekendmaking met het christelijk geloof.

2016 bracht net als het jaar ervoor echter ook verdrietig nieuws. We zijn begin 2016 erg geschrokken van het nieuws dat onze partner Lencastre is ontvoerd. De lokale chieftin Katia (district Maringe, waar Sarinha voedselhulp deed en later kinderwerk) is niet meer teruggekomen, hij is zeer waarschijnlijk vermoord. Twee vrouwen en een dozijn kinderen liet hij na. De reden: politieke onlusten in het gebied.

Ander verdrietig nieuws kwam in augustus. Onze werkvoorbereider BJ overleed aan complicaties na een probleem met zijn benen. Hij laat een vrouw en dochter na. Dit is een grote aderlating voor de familie als ook voor Sarinha. Beide gebeurtenissen laten des te meer zien hoe kwetsbaar het leven in Mozambique kan zijn.

Organisatie Nederland

In Nederland is organisatorisch niets veranderd. De grootste inzet ging naar het organiseren van het 10 jarig jubileum en alles wat daarbij hoort. Het bestuur is onveranderd, wat helaas ook geldt voor de gezondheid van bestuurslid Brian Bonkestoter. Hij is langdurig ziek en wordt ernstig gemist.

In de vergaderingen is vervolgens nagedacht over de toekomst van Sarinha, na tien jaar hebben we achteruit gekeken en kijken we ook vooruit. De verandering van samenwerking met Chico en Sylvia is in gang gezet, maar één en ander betekent ook iets voor de toekomst van stichting Sarinha. Dat wordt de uitdaging van 2017.